

Open-klas.

Hebben jullie al gehoord van de "OPEN-KLAS" op onze school ?

Dit is geen gewone klas, maar een klas waar we op dinsdag en woensdag terecht kunnen voor ZORG in heel ruime zin.

Onze klasjuf kan ons naar de "OPEN-KLAS" bij juf Joke laten gaan om nog een beetje extra uitleg, wat hulp bij het leren leren, heel wat extra uitdagingen, ...



Of je nu heel sterk bent in leren of het gaat een beetje moeilijker, iedereen is er even welkom.

Lees maar mee wat de kinderen zelf schrijven:

- Onze juf legt een briefje op onze bank met welke oefeningen af moeten zijn, daarna mogen we naar de open-klas. Daar werk ik met mijn vriend een project uit rond de ruimte. (L4)
- We krijgen ook extra werk, juf Joke zegt dat ook "onze hersenen eens mogen kreunen", en hard werken best wel ok is. Ik en mijn vrienden zoeken alles op over ons individueel project, daar gaan we een presentatie van maken en dan mogen we dat voorstellen in de klas, best wel spannend. (L3)
- Als wiskunde een beetje moeilijk gaat, krijg ik in de open-klas nog eens extra uitleg. Dan voel ik mij zekerder en lukken de oefeningen beter. (L4)
- Mijn lessen leren vind ik best moeilijk. In de open-klas krijg ik tips en bij een toets stuur ik geregeld 's avonds mailtjes naar juf Joke. Zo kijkt zij mee of ik wel genoeg leer en op welke manier. (L5)
- Wiskunde is voor mij moeilijker dan voor mijn vriendinnen. In de open-klas werk ik op eigen tempo, terwijl ik de andere vakken wel met de klas mee doe. (L5)
- In de open-klas krijgen we extra uitdagingen, 2 jongens maken een filmpje over de school, met 3 andere leerlingen van het zesde ontwerpen we een buitenklas aan het sportterrein. We namen contact met een landmeter en woensdag komt hij naar school om samen met ons van start te gaan. Eerste werk, alles opmeten en daar een plan van maken. Wordt zeker vervolgd ... (L6)

